

Formandens intro til foreningsmødet den 23.11.19:

Da jeg(AB) sidste år tiltrådte som formand for LIV lovede jeg, at indkalde til et fællesmøde for alle foreninger i Stubbekøbing og omegn.

Det var selvfølgelig med det stille håb, at vi sammen kunne skabe lidt mere sammenhørighed og LIV i Stubbekøbing.

Vi er i dag samlet som repræsentanter fra 27 forskellige foreninger.

Dagens emne er:

Hvordan kan vi bruge hinanden bedre – hvordan kan vi opnå en bedre synergi.

Det er vigtigt for mig at understrege, at dagen i dag skal være fremadrettet og ikke tilbageskuende.

Ikke alt det med - at det har vi prøvet osv. – for måske var det regnvejr eller noget andet sidste gang vi prøvede.

Mange mennesker mener - at vi i disse år - befinder os i et paradigmeskifte – hvor mange ting som tidligere fungerede og blomstrede – nu har tendens til at visne og stille ebbe ud.

Trenden er nu mere og mere at alt samler sig om:

den enkelte person,

den enkelte familie,

den enkelte forening

og den enkelte forretning

– alle er – mere eller mindre - sig selv nok!

Men sådan behøver det ikke at være!!

Sådan ønsker vi ikke at det skal være !!

- vi skal turde tage handsken op
- købe nye briller
- få et nyt syn
- komme nye boller i suppen osv.

Udgangspunktet er:

Hvad er det for et liv vi har – og vil vi det?

Hvad er det for et samfund vi har - og vil vi det ?

Hvad **kan vi** gøre?

Hvad **skal jeg** gøre og hvad **skal vi** sammen gøre?

- for således at komme nærmere på det samfund som vi ønsker os?

LIV i Stubbekøbing er ikke en selvfølge

Vi er ingen ting uden jer

Vi har intet mål – uden jer

Og sådan er det hele vejen rundt

Vi er hinandens forudsætning

Fællesskab og Sam-skabelse er nøgleord som gælder for os alle.

I fodbold bliver man hurtigt træt af at spille planke - kun med sig selv, man må melder sig ind i en klub. For uden medlemmer ingen klub - intet hold. og ingen turnering uden samarbejde med andre klubber.

Vi er hinandens forudsætning.

Liv i Stubbekøbing

Købstadslaug for Stubbekøbing og omegn

Det samme gælder for samfundet - Uden borgere som vil noget med nærsamfundet – ingen tilbud, ingen udbud, ingen muligheder, ingen foreninger, ingen handel og ingen butikker, uden tro ingen kirke og sådan kunne jeg blive ved!

Vi er hinandens forudsætning

Vi skal hjælpe hinanden - give plads, understøtte hinanden, glæde os over mangfoldigheden, gøre os umage og støtte op når nogen i nærområdet viser initiativ
Thi kun på den måde er der en chance for, at vi sammen kan medvirke til en frugtbar fremtid.

Foreningsmødet 23. Nov. 2019 - Synergi sangen (AB-19)

Mel. *Vi skal gå hånd i hånd...*

*Vi skal gå hånd i hånd, gennem livet du og jeg
knytte fællesskabsbånd, altid hjælpes samme vej.
Med den helt rette ånd, så bli`r livet en leg
vi skal gå hånd i hånd du og jeg.*

Efter alle de år, som er gået nu forstår,
jeg at sammen kan vi – skabe mere synergi
Når vi hjælper hinanden og dag efter dag,
bare holder de løfter vi gav.

Kan du huske din klub, den sku bare ha et skub
Kan du huske de vink og de tanker du fik tænkt
Vil du husker den dag – ja, vi mener i dag
Mon du husker de ord som vi sagde.

Vi skal gå hånd i hånd, gennem o.s.v.

"Gentag" Skal vi gå hånd i hånd du og jeg?.

Liv i Stubbekøbing
Anders Bondo
Formand